

בלוטי אלון: ד"ר אבישי הקדיש חלק
עצום ממחקרו למינוי הרבים של
האלון

האיש שאהב אלונים (וצמחים בכלל)

בחודש שעבר הלך לעולמו אחד מבכירי הבוטניקאים בארצנו, ד"ר מיכאל אבישי, שהקים את הגנים הבוטניים בירושלים וניהל אותם. אמנון באומהורן מספר על הידידות המיוחדת שרקם עם האיש המיוחד הזה, שאהבה עצומה לעולם הצומח בשילוב עם ידע עצום וענווה, אפיינו אותו לכל אורך הדרך

אמנון באומהורן

והדגש המרכזי שהצבתי לעצמי לעסוק באלונים (כפי שמעיד שם המשתלה).

הסתבר לי שעצי האלון, על מיניהם הרבים, מילאו חלק מרכזי מעיסוקו המקצועי ולמיטב ידיעתי חקר אותם לעומק במסגרת עבודתו לתואר השני.

באותה תקופה, מסוף שנות ה-80 ועד סוף שנות ה-90, נהגתי בכל סתיו להגיע לגן הבוטני בגבעת רם בירושלים, כדי לאסוף בלוטים עבור ריבוי האלונים, ביניהם מינים נדירים כגון: אלון ססוע, אלון הלבנון, אלון לביד, אלון זהוב ועוד (רבים מהם מפארים כיום את חצר המשק ביראון).

מיכאל האיר לי פנים בכל ביקור, הזמין אותי למשרדו וגם סייר עימי בשטח, תוך הסבר מפורט על כל מין, מוצאו, תכונותיו המיוחדות והתאמתו לתנאי קרקע ואקלים משתנים.

תוך כדי כך, נהג לפקוד אותי אחת לשנה – שנתיים ביראון, כדי להתרשם מאוסף העצים הייחודי שלנו, ללמוד עוד ולהשכילני במידע נוסף, כגון: איך מזהים את ההבדל בין אלון תבור לאלון תולע. את מיכאל העסיקה

היה זה בראשון לינואר 2019 כשקראתי באתר "הידען" על פטירתו הפתאומית של מיכאל אבישי, היקר באדם.

לאורך השנים שמרנו על קשר מקצועי וטלפוני, ועם הקמת האינטרנט – גם במייל. הוא נהג להגיב תדיר למיילים ששלחתי לאנשי הקשר של המשתלה. הוא תמיד האיר את עיני ואת ביקורתו (אם הייתה כזו), קיבלתי תמיד באהבה.

המייל האחרון ששלח אלי, בתשובה לשאלותי על הקטלב הקטלבי, נשלח אלי כ-12 שעות לפני מותו: כרגיל היה זה אותו מיכאל, צלול, בהיר מחשבה, מנומק מאד, אדם בשיא כוחו האינטלקטואלי.

הכרתי את מיכאל עוד בתחילת שנות ה-80 למאה שעברה, כשהגיע לקיבוצי, יראון לסיור מקצועי, לאחר ששמע על מאגר האלונים הייחודי בחצר המשק שלנו.

מיד התרשמתי מחמתו, מהידע המקצועי העצום ובעיקר מיחסו הלבבי והעניו, בבחינת "איזהו חכם? הלמד מכל אדם".

הקשר התהדק, משהקמתי את "משתלת אלון" ב-1988

“מיכאל נהג גם לתת הרצאות מעמיקות רבות, שניכרת בהן יראת כבוד וענווה מול נושא ההרצאות: עצים וצמחים בכלל. תמיד הדגיש את העובדה שמימד הזמן שלנו, כבני אדם, שונה ממימד הזמן של העצים ותשוקתנו ל"סיפוקים מידיים" לא עולה בקנה אחד עם קנה המידה שלהם”

מייסד הגן הבוטני בירושלים

ד"ר מיכאל אבישי נולד ב-1935 בברלין. ביחד עם עימו נמלט לכפר צ'כי וכך ניצלו חייו. לאחר המלחמה עלה ארצה ב-1948. לאחר תום לימודיו בבית הספר בחר לעבוד כגנן. הוא למד באוניברסיטה העברית וסיים תואר שלישי בגידול צמחים.

בגבעת רם בירושלים הוא יצר חלקת צמחים ישראליים מקומיים שסייעה לרבים מתחום הבוטניקה. בעקבות כך הוא התבקש על ידי הבוטנאי מיכאל זוהרי להקים גן בוטני ליד הכנסת. הוא נענה לבקשה בחיוב והקים את הגן הבוטני בגבעת רם, הצמוד לכנסת. ד"ר אבישי ראה חשיבות רבה בכך שהוא מפיץ את בשורת הבוטניקה הישראלית דווקא מירושלים, בירתה, לכל קצווי תבל.

עד לשבוע האחרון של חייו היה מגיע ד"ר אבישי מידי יום לגנים הבוטנים בגבעת רם אותם כינה "הילד השלישי" בכדי ללמוד, לחקור ולהדריך קבוצות שהתארחו בגן.



ד"ר מיכאל אבישי ז"ל. התצלום באדיבות המשפחה

שונה ממימד הזמן של העצים ותשוקתנו ל"סיפוקים מידיים" לא עולה בקנה אחד עם קנה המידה שלהם, ויש להתאזר בסבלנות ולאמץ גם עצים רבי שנים אך איטי צימוח.

גם לאחר שפרש לגימלאות נהג לערוך סיורים מקצועיים בגן הבוטני בגבעת רם, שהקמתו הייתה פסגת חייו המקצועיים. תמיד נהנית מאהבתו לגן הבוטני, מהתלהבותו ממושאי הסבריו המלומדים, שנמשכו עד סוף ימיו.

יהי זכרו ברוך. ■

רבות סוגיית ההכלאות הרבות בין האלונים לבין עצמם, הנובעת מהמבנה הגנטי הייחודי שלהם, והוא שוחח עימם רבות על כך.

הוא היה בעל ידע עצום בתחומים בוטניים רבים ובמהלך השנים פירסם מאמרים רבים על שיחים, צמחי מים, הדרים ועוד.

זכורה לי במיוחד סדרת המאמרים שפירסם ב-1993 בשם "האלונים ושימושם הגנני" ובהם תיאור מאלף של מינים רבים והמלצות לשימוש בהם.

מיכאל נהג גם לתת הרצאות מעמיקות רבות, שניכרת בהן יראת כבוד וענווה מול נושא ההרצאות: עצים וצמחים בכלל.

תמיד הדגיש את העובדה שמימד הזמן שלנו, כבני אדם,

משתלה סיטונאית המובילה את ענף הגינון בישראל



גידול עצי נוי, עצי פרי סכל הזנים והגדלים

צמחי נוי וחומרי גלם לאדריכלי נוף

גידול צמחים מתאימים לענף הגינון לפי דרישות הנוף והאקלים בישראל

משתלת הרא"ה
כפר הרא"ה

כפר הרא"ה | נייד 053-2317988 | פקס 04-6308446 | מייל maharoe@gmail.com